



12 Απριλίου, 2018

Κύριο Νίκο Χρ. Παττίχη
Πρόεδρο του Ομίλου Φιλελεύθερος
Διογένους 1, Έγκωμη,
2404, Λευκωσία

«Δια χειρός»

**Θέμα: Απαράδεκτο και συκοφαντικό περιεχόμενο
δημοσιεύματος κατά του ΠΙΣ**

Αξιότιμε κ. Παττίχη,

Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας σχετικά με τα άρθρα των δημοσιογράφων σας και συγκεκριμένα του κ. Γιώργου Καλλινίκου με τίτλο «Εξωφρενικές απαιτήσεις γιατρών και η λύση του Φόρου Εισοδήματος», που δημοσιεύθηκε στις 04 Απριλίου 2018.

Παρά το γεγονός ότι η πάγια αρνητική στάση της εφημερίδας σας προς τον ΠΙΣ είναι γνωστή και απόλυτα σεβαστή, το συγκεκριμένο άρθρο αποτέλεσε για εμάς δυσάρεστη έκπληξη. Τόσο το απαράδεκτο ύφος του όσο και το συκοφαντικό περιεχόμενο του δεν συνάδει με το επίπεδο και το ήθος του Φιλελεύθερου που γνωρίζουμε ως τακτικοί αναγνώστες του.

Δεν αντιλαμβανόμαστε το λόγο που μια ιστορική εφημερίδα αδιαφορεί για τη στοιχειώδη δημοσιογραφική δεοντολογία στο θέμα του ΓεΣΥ και δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της τις ανησυχίες της μίας πλευράς στον δημόσιο διάλογο.

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ο Φιλελεύθερος με τέτοια κείμενα αυτοπαγιδεύεται στο ρόλο πολιορκητικού κριού σε μια εκστρατεία κατασυκοφάντησης των γιατρών. Υιοθετεί μια ξεκάθαρα εκφροβιστική θητορική απέναντι μας, την ώρα που καλούμαστε να σηκώσουμε στους ώμους μας, με τεράστιο ρίσκο, δικό μας αλλά και των ασθενών μας, την επονομαζόμενη «μεταρρύθμιση» στην Υγεία.

Αντίθετα, μετατρέπεται σε εργαλείο πειθαναγκασμού των γιατρών ώστε να συμμετάσχουμε με άγνωστους όρους σε ένα ημιτελές και κακοσχεδιασμένο εγχείρημα, προϊόν τυχοδιωκτικών πολιτικών συναλλαγών.

Είναι αδύνατον βέβαια, το άρθρο, με επιχειρηματολογία καφενείου να επηρεάσει τον τρόπο που ασκούμε το λειτούργημά μας. Το μόνο που καταφέρνει είναι να δημιουργεί αισθήματα οργής και ταυτόχρονα να συσπειρώνει τον ιατρικό κόσμο, ο οποίος όλο και λιγότερο εμπιστεύεται τους φανερούς και κρυφούς παίκτες αυτού του πολιτικού και επιχειρηματικού παιχνιδιού.

Η θεραπευτική σχέση γιατρού ασθενή, όπως γνωρίζετε, βασίζεται στην εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Η προσπάθεια διασάλευσης αυτής της σχέσης από κείμενα τα οποία βρίθουν ανακριβειών και ανόητων γενικεύσεων όπως αυτό που φιλοξενήσατε δεν εξυπηρετεί κανένα ιερό σκοπό εξασφάλισης ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας στους πολίτες.

Παρά μόνο εκθέτει ανεπανόρθωτα το συντάκτη του μετατρέποντάς τον σε συνεργό σε μια σχεδιασμένη εκστρατεία εξανδραποδισμού των γιατρών προς όφελος αυτών που εκμεταλλεύονται τις αγωνίες των πολιτών για να κερδίσουν μερίδιο στην εξουσία, με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται.

Δεν είναι σκοπός μας με αυτή την επιστολή να απαντήσουμε στη σκόπιμη από το συγγραφέα διαστρέβλωση στοιχείων και αριθμών. Η διάχυτη κακεντρέχεια και εμπάθεια του προς τον ιατρικό κόσμο έχουν αφαιρέσει άλλωστε από το κείμενο του οποιοδήποτε στοιχείο σοβαρότητας.

Εάν και όποτε αποφασίσετε να ακούσετε με αμεροληψία, διάθεση ενημέρωσης και χωρίς προκαταλήψεις τις δικές μας απόψεις είμαστε στη διάθεσή σας.

Δρ. Αγαθαγγέλου Πέτρος,
Πρόεδρος

Με εκτίμηση,



Δρ Συμεού Αναστασία,
Γραμματέας

Κοιν.: Κα Μυρτώ Μαρκίδου, Ανώτερη Εκτελεστική Διευθύντρια